

MYSTERIET I DÖDA SKOGEN



Torsten Bengtsson

Hegas

Böcker i serien SPLEJ:

Mysteriet på kyrkogården (2015)

Mysteriet med tomterånarna (2015)

Mysteriet i döda skogen (2016)



MYSTERIET I DÖDA SKOGEN

av Torsten Bengtsson

Illustrerad av Katarina Strömgård

Hegas

INNEHÅLL

1. Vilken morgon!	11
2. Vilda planer	15
3. Vid sjön	25
4. En varning	35
5. Vad är det som pågår?	43
6. Instängda	53
7. Gifter och farliga ämnen.....	61
8. Klart för tagning	69

VILKEN MORGON!

Jag vaknar av ett ljud. Det låter som om någon smyger i trappan. Med ens blir jag klarvaken. Stegen kommer närmare mitt rum. Någon viskar utanför min dörr. Jag vet att de kommer att öppna den. Handtaget trycks ner. Jag drar täcket över huvudet och låtsas sova. Men de smyger mot min säng. Nu står de över mig. En hand drar långsamt bort täcket. Sen skriker de:

– Grattis på födelsedagen!

Där står mamma och min storebror Linus. Mamma håller en bricka i handen. På den finns frukost, en vas med blommor och två paket.



Jag hoppas få en ny mobil. Min gamla tappade jag i golvet. Det blev en stor spricka över skärmen.

– Öppna paketet, säger Linus.

– Ta det lugnt, svarar jag.

Jag sätter mig upp med kudden mot väggen. I det första paketet finns ett par blå badbyxor.

– Precis vad jag behövde, säger jag.

I nästa paket finns en röd fick-kniv. Man kan fälla ut flera blad, men också olika verktyg.

– Bra att ha, säger jag och försöker låta glad.

Jag trodde att jag skulle få en ny mobil. Alla andra har det. Då ser jag att Linus håller något bakom ryggen. Det är ett paket till.

Linus retas och mamma säger till honom att sluta.

I samma sekund ringer det från paketet. Jag förstår. Där finns min nya mobil! Nu kan jag äntligen slänga min gamla.

– Tack! Precis vad jag önskat mig, säger jag.

En liten stund senare skickar jag mitt första sms från den nya mobilen. Det är till Jamal, Ester och Lollo. Det är mina bästa kompisar. Vi fyra brukar jämt hänga. Vi brukar träffas i en stuga utanför stan. Den tillhörde min mormor. Men hon dog för ett tag sen. Nu står den tom, men vi får använda den. I ett av rummen har vi hängt vita lakan på väggarna. I mitten står ett bord med en mikrofon. Det är vår studio. Där spelar vi in våra program till vår tevekanal. Sen lägger vi ut programmen på

nätet. Då kan vem som helst se dem.

Vi kallar oss för SPLEJ. Det är namnet på vår tevekanal. S står för Studio, P för Peo, L för Lollo, E för Ester och J för Jamal.

Jag får svar på mitt sms. Vi bestämmer att träffas i stugan. Vi tänker göra nya program i vår studio.

Jag känner mig så glad. Det är min födelsedag. Det är sommarlov. Och snart ska jag få träffa mina kompisar. Bara tanken på att vara nära Ester gör mig yr i skallen. Jag måste vara kär. Och jag tror att hon gillar mig. Kan det bli bättre!

VILDA PLANER

Ute skiner solen och det är varmt. Jag cyklar till stugan. Där ställer jag cykeln mot staketet, öppnar grinden och går genom trädgården. Då ser jag att dörren till stugan är öppen. Jag stannar till och ser mig omkring. De andra är inte här. Jag kan inte se deras cyklar. Vem är då i stugan?


Tänk om det är en tjuv där inne. Jag sticker in huvudet och skriker:

– Hallå! Någon där?

Inget svar. Jag ropar igen. Nu känner jag rädslan komma krypande. Det är något som inte stämmer. Då hoppar de fram och skriker:

– Grattis på födelsedagen!

Där står Ester, Lollo och Jamal. Och



Killarna och tjejerna i SPLEJ tältar nära döda skogen.
Förr var det en plats där man avrättade människor.
En arg man med en lika arg hund vill få bort dem
därifrån. Han säger att det är farligt att vara där.
Och på natten händer det mystiska saker. Stora
lastbilar kör genom skogen.

Vart är de på väg?
Vad finns längre in i den mörka skogen?

Ett nytt mysterium för SPLEJ att lösa!



Art nr 432588

ISBN 978-91-7543-258-8



9 789175 432588

www.hegas.se

Hegas

